

DA GUD SKABTE JORDEN

Skabelsesberetningen

Til læreren

Forslag til samtaleemner til skabelsesberetningen:

Inden I læser:

Hvad betyder det "at skabe" noget?

Hvad betyder det "at herske" over noget?

Har du tænkt over, hvordan Jorden mon blev skabt? Hvad har du hørt/læst/tænk selv?

Efter læsning af teksten:

- Kender du andre historier/fortællinger om, hvordan jorden blev skabt? (videnskab eller anden trosretning).
- Ugens længde – weekender (Hvor lang er vores uge? Hvilken dag, holder man næsten altid fri? Hvordan passer det med denne historie?)
- Er der ting/dyr/planter du er særligt glad for, at Gud skabte?
- Er der ting/dyr/planter du tænker, Gud ikke havde behøvet at skabe?
- Forskellen på lys/mørke. Hvad forbinder du med de to ting?

På Opgaveskyen finder du følgende hæfter:

Foldebogen:

PRINT: Print på begge sider og vælg "på den lange kant". Forskyd de fire ark, så det passer med tallene i bunden og fold langs den grå streg i midten. Sæt to klips i folden.

I foldebogen er der en simpel forkortning af teksten og opgaver til historien. Læs den lange tekst højt for eleverne inden, så de har hørt hele historien. I hvert tekststykke er der fremhævet to-tre røde ord, som kan hjælpe eleverne med, hvad de kan skrive på linjerne.

Lang tekst med billeder:

Alt efter niveau og klassetrin kan denne tekst også udleveres til eleverne.

Skrive- og malebog

I hæftet findes billederne fra teksten uden farve og med linjer med plads til selv at skrive. Den kan fx bruges til arbejdet med den lange tekst. Sideantallet passer med, at du kan printe det som et lille hæfte. Enten A4 eller A5. Vælg blot "print som hæfte", når du skriver ud.

Den kan også bruges, hvis du fx hellere vil læse historien direkte op fra Biblen eller andre udgaver.

Plakat/oversigt

Plakat med oversigt over, hvad Gud skabte på dagene

God fornøjelse

DEN FØRSTE DAG



Engang for længe siden fik Gud en rigtig god ide. Han ville nemlig skabe Jorden. Og det gjorde han på bare 7 dage. På de dage fik han både lys, planter og dyr på Jorden. Nu skal du høre, hvordan han gjorde.

På den første dag skabte Gud Jorden, men til at starte med var der ingenting andet end det dybe vand, for Jorden var jo ikke færdig endnu. Guds ånd svævede over vandet. Gud synes godt nok, at Jorden så mørk og øde ud. Så sagde Gud "*Lad der være lys*" og så kom der lys. Det synes Gud var meget bedre. Han bestemte at lyset skulle kaldes for dag, og mørket kaldte han for nat.

Så blev det nat for første gang på Jorden, og efter den første nat kom den anden dag.

DEN ANDEN DAG



Jorden var stadig øde og kun dækket af det dybe vand. Gud syntes, der skulle være en himmel, så han delte vandene med en hvælving. Hvælvingen kaldte han himmel. Gud lod der være skyer i mange forskellige former på himlen. Gud syntes, at himlen var flot.

Så blev det aften og det blev morgen igen, og den anden dag var slut.

DEN TREDJE DAG



På den tredje dag skabte Gud jord og hav.

Han sagde: "*Vandet under himlen skal samle*

sig på et sted, så det tørre land kommer til syne!" Og det skete. Det tørre

land kom frem med store bjerge og små dale. Vandet kaldte han for havet.

Ud af vandet kom der også floder, vandfald og søer.

Landet kaldte han for jord, men Gud syntes, at jorden var tør og kedelig.

Derfor sagde han: "*Jorden skal grønnes: Planter, der sætter frø, og alle slags frugttræer, der bærer frugt med kerne, skal være på jorden.*" Nu kom der

alle mulige planter frem. Der kom store træer og blomster med de smukkeste farver. Der kom lækre frugter og bær på træer og buske.

Planterne skulle lave frø, så de

kunne sprede sig til alt land. Gud så, at det var godt. Det blev aften og det blev morgen, og den tredje dag var slut.

DEN FJERDE DAG



På den fjerde dag sagde Gud: "*Der skal være*

lys på himmelhvælvingen til at skille dag fra nat. De skal tjene som tegn til at fastsætte festtider, dage og år". Og det skete. Gud skabte to store lys. Om

dagen skulle det største lys herske og lyse på Jorden. Det var solen. Om natten skulle månen skinne på himlen sammen med mange funklende stjerner. På den måde blev nat og dag adskilt, og man kunne nu tælle dage, måneder og år.

Gud så, at det var godt. Det blev aften og det blev morgen, og den fjerde dag var slut.

DEN FEMTE DAG



På femte dag syntes Gud, der skulle være liv i havet og på himlen. Han sagde: "*Havet skal vrimle med levende væsener, og fugle skal flyve over jorden oppe under himmelhvælvingen!*" Og det skete. Gud skabte en masse dyr, som skulle svømme i havet. Der var både kæmpe hvaler og bittesmå rejer. På himlen skulle fugle flyve i alle verdens farver og størrelser. Gud så de mange dyr og kunne se, de var smukke. Gud så, det var godt, og han velsignede dem. Gud sagde, at dyrene skulle få unger og fylde havet og himlen ud. Gud så, at det var godt. Det blev aften og det blev morgen, og den femte dag var slut.

DEN SJETTE DAG



Gud så hvor dejligt livet i havet og på himlen var og besluttede, at der også skulle være liv på Jorden. Gud sagde: "*Jorden skal frembringe alle slags levende væsener, kvæg, krybdyr og alle slags vilde dyr!*" Han skabte den hurtige gepard, den store elefant, den farlige krokodille og den græssende ko. Gud skabte også de første mennesker, og de skulle herske over alle fiskene i havet, fuglene på himlen og de vilde dyr på landjorden. Gud skabte menneskerne i sit billede, så de lignede ham. Han skabte en mand og en kvinde, og han sagde til dem, at de skulle få en masse børn og sprede sig til hele jorden. Gud sørgede for, at der var fyldt med lækre frugter på træerne og friske planter, så både mennesker og dyr havde en masse mad. Gud så, hvor godt det hele var. Det blev aften og det blev morgen, og den sjette dag var slut.

DEN SYVENDE DAG



På bare seks dage blev Jorden skabt med alle dyr og planter, der lever på den. Gud syntes Jorden var færdig, og han havde gjort, hvad han skulle. Han var meget tilfreds, og syntes at Jorden var blevet rigtig god. Derfor holdt han fri på den syvende dag, og brugte hele dagen på at hvile og på at se på alt det gode, han havde skabt. Gud syntes, det var skønt at hvile, og besluttede at velsigne den syvende dag og gøre den til en helligdag.