

DE TRE BUKKE BRUSE

Der var engang tre bukke. De skulle op til en stor eng for at spise en masse græs. Bukkene hed alle Bruse, og derfor blev de kaldt "De tre Bukke Bruse". For at komme op til den store eng, skulle de over en bro.

Under broen boede der en stor, fæl trolde. Han blev sur, hver gang nogen gik over hans bro.

Da de tre Bukke Bruse kom til broen, gik den lille Buk Bruse over først.

TRIP TRAP TRIP TRAP TRIP TRAP

Trolden råbte under broen:

"Hvem er det, der tramper på min bro?".

Den lille Buk Bruse svarede med en spinkel stemme: "Det er mig, den lille Buk Bruse. Jeg skal over til engen for at spise en masse græs".

"Nu kommer jeg og æder dig", råbte trolden.

"Nej vent", sagde den lille Buk Bruse. "Lige om lidt kommer min bror, den mellemste Buk Bruse, og han er meget større end mig."

Det synes trolden var en god ide, så han lod den lille Buk Bruse gå over broen.

Bagefter skulle den mellemste Buk Bruse over broen.

TRIP TRAP TRIP TRAP TRIP TRAP

Trolden råbte igen under broen:

"Hvem er det, der tramper på min bro?".

Den mellemste Buk Bruse svarede: "Det er mig, den mellemste Buk Bruse. Jeg skal over til engen for at spise en masse græs".

"Nu kommer jeg og æder dig", råbte trolden.

"Nej vent", sagde den mellemste Buk Bruse. "Lige om lidt kommer min bror, den store Buk Bruse, og han er meget større end mig."

Det synes trolden var en god ide, så han lod den mellemste Buk Bruse gå over broen.





Så skulle den store Buk Bruse over broen

TRIP TRAP TRIP TRAP
TRIP TRAP TRIP TRAP

Trolden råbte igen under broen:

"Hvem er det, der tramper på min bro?".

Den store Buk Bruse svarede med en dyb stemme: "Det er mig, den store Buk Bruse. Jeg skal over til engen for at spise en masse græs".

"Nu kommer jeg og æder dig", råbte trolden.

"Kom bare an!", sagde den store Buk Bruse, som slet ikke var bange for trolden. "Jeg kan stikke, og jeg kan stange, og jeg er ikke bange for dig".

Trolden gik op til den store Buk Bruse, som stangede ham lige i maven, så han faldt ned i åen og flød væk.

Den store Buk Bruse løb op til den lille Buk Bruse og den mellemste Buk Bruse. De spiste så meget græs, at de næsten ikke kunne gå hjem igen.

Fra nu af kunne de tre Bukke Bruse gå over til engen så tit de ville, for nu trolden var væk.

